



Correspondentie   
Elzendreef 665  
2272 CX Voorburg  
070 346 18 37  
[www.hester.nu](http://www.hester.nu)  
[arsene@hester.nu](mailto:arsene@hester.nu)  
NL37ABNA0400928442  
NL40INGB0005308498

## Nieuwsbrief, 24 november 2019 15<sup>e</sup> jaargang

- **Afscheid stichting Hester**
- **Bedankt lieve vrienden**

Paula Ensink, de secretaris van stichting Hester hield deze prachtige speech voor Arsène!

Lieve Arsène, Roeland, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van de stichting Hester.

Arsène heeft in haar uitnodigingsbrief duidelijk aangegeven wat ze vandaag graag zou willen “*Nog één keer bij elkaar... gewoon voor een gezellige borrel, dat zou ik graag willen als afscheid van stichting Hester.*” En daarom zijn we nu hier.

Zoals we allemaal weten richtte Arsène, met steun van Margriet Ronner en Ferdinand Mertens in 2005, enkele jaren na de moord op Hester, de stichting Hester op.

Arsène stond in haar brief al stil bij wat de stichting sindsdien heeft bereikt in Ciudad Juárez via Casa Amiga en daar mogen we met elkaar trots op zijn.

Er is veel bereikt in de ondersteuning van vrouwelijke slachtoffers van geweld en met geweld bedreigde vrouwen en hun familie en er is veel geïnvesteerd in het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Dit was de eerste doelstelling van de stichting.

Het werk van de stichting Hester bleef niet onopgemerkt, ook niet in Mexico.

Al bij de oprichting in 2005 besteedt de Mexicaanse landelijke Televisie hier aandacht aan. In Nederland wordt een comité van aanbeveling gevormd waarin burgemeester Wim Deetman, lid van de tweede kamer Gerdi Verbeet en journalist Marjon van Rooyen plaatsnemen, later aangevuld met Eduard Nazarski directeur van Amnesty en professor Wil Pantsters.

Via de landelijke pers, radio en televisie wordt er regelmatig aandacht aan de stichting besteed. Arsène heeft heel wat interviews gegeven.

De stichting had als tweede doel de moord op vrouwen permanent op de agenda van de internationale gemeenschap houden met als doel het bewerkstelligen van gerechtelijk onderzoek.

Radio Nederland Wereldomroep nam het initiatief een discussiepodium te organiseren in Nieuwspoord over de voortdurende vrouwenmoorden in Ciudad Juárez met steun van de Novib. Gerdi Verbeet stelde Kamervragen over de niet opgeloste moord op Hester. En twee dagen na het debat in Nieuwspoord kwam er een vervolg in Mexico-City. Net als in Nederland waren overheden, de politiek, Amnesty International, regeringsafgevaardigden en Ngo's vertegenwoordigd. De hele discussie werd in Mexico live en ongcensureerd uitgezonden. Er verschenen artikelen in de pers.



Vanuit de Nederlandse overheid en politiek is er steun voor het werk van de stichting. Dat blijkt onder meer uit het bezoek van een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Casa Amiga in 2008 en de daarop volgende sponsoring van Casa Amiga. Ook steunde Buitenlandse zaken de advocaat van Arsène en Roeland, Lucha Castro, zodat zij de zaak Hester samen met vijf andere moordzaken kon brengen voor de Internationale commissie voor mensenrechten in Washington en sinds september weten we dat deze moordzaken nu behandeld worden bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten.

En in een reactie op de uitnodiging van vandaag schreef de directie Westelijk halfrond van Buitenlandse Zaken: St. Hester heeft geweld tegen vrouwen in Mexico blijvend geagendeerd. Het Ministerie van BuZa zal deze inzet voor vrouwenrechten in Mexico voortzetten. In 2020 zijn vrouwenrechten prioriteit in de mensenrechten portefeuille van de ambassade in Mexico-stad.

De stichting bleef informatie geven: door deel te nemen aan symposia onder andere in Brussel bij het Europees parlement en op tal van discussieavonden overal in het land. Drie bestuursleden traden op als gastvrouw tijdens de internationale Women Shelter Conference in Den Haag, waaraan ook Irma Casas, toenmalig directeur van Casa Amiga deelnam. Ook de beide indrukwekkende Hesterlezingen met Gerdi Verbeet, Wil Pansters en Frans Timmermans droegen aan dit doel bij. En natuurlijk je boek, later door Ingrid in het Spaans vertaald en dus ook leesbaar in Mexico!

Er is steeds gewerkt om draagvlak te creëren voor de activiteiten van de stichting Hester en om geld voor projecten bij Casa Amiga bij elkaar te krijgen. Ik noem en paar activiteiten:

- De prachtige concerten zoals door het **Muziekensemble Eco de Indias**, in de Engelse kerk in Den Haag.
- De indrukwekkende uitvoering van **The Armed Man** met het grote koor en het jeugdballet, in de Duinzichtkerk,
- De tentoonstelling en de veiling **Arte de la Esperanza**, in het Atrium van het stadhuis in Den Haag,
- De **Sponserloop City,pier,city**,
- De tentoonstelling **400 Women** in de Suikerfabriek in Halfweg.
- En we hadden het prachtige **Symposium Bloem door het asfalt** in het Korzo theater toen de stichting 10 jaar bestond.



En er kwam flinke financiële steun.

- Jarenlange trouwe steun van alle donateurs. De Soroptimisten uit de Bommelerwaard zetten zich een jaar lang in voor de stichting,
- De Franciscanessen van Heythuijzen ondersteunden ons verschillende jaren zeer ruimhartig.
- We ontvingen een prachtig legaat van een overleden vriendin van de stichting bestemd voor het laatste onderwijsproject,
- en veel organisaties en vrienden van de stichting verrasten ons steeds weer, door op hun bijeenkomsten of feestjes geld voor de stichting in te zamelen en steeds konden daardoor nieuwe projecten van start gaan. En elke keer wanneer wij een oproep deden voor een extra bijdrage, werd er ruimhartig gedoneerd.

Arsène, voor jou en Roeland gingen steeds alle deuren open. Iedereen bewonderde je wilskracht, je doorzettingsvermogen en je oprechtheid. Gerdi Verbeet kwam, Wil Pansters kwam, Frans Timmermans kwam, Maartje van Wegen kwam. Burgemeester van Aartsen stelde het atrium ter beschikking, je werd samen met Roeland op de thee uitgenodigd bij Koningin Beatrix ter voorbereiding van het staatsbezoek aan Mexico en je werd geridderd! En stichting Hester werd opgenomen in de Trouw top50 van goede doelen!

Maar vandaag nemen we afscheid van de stichting Hester. Er kwam heel veel reactie op de uitnodiging, ook uit Mexico van onder andere van Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, waar jullie advocaat Lucha Castro voor werkt en van advocaat Carlos Castresana die verschillende belangrijke onderzoeken rondom de moord op Hester en later naar de achtergrond van de dader heeft gedaan.

Graag lees ik nu enkele reacties op de uitnodiging voor van mensen die hier vandaag niet kunnen zijn:

*Je hebt met hulp van velen een prachtig monument voor Hester opgebouwd. Helemaal passend ook bij de Mexicaanse cultuur waarin degenen die dood zijn niet vergeten mogen worden en volop bij degenen die leven worden betrokken. Daarvoor wil ik je bedanken. Ik wens je een passende onvergetelijke bijeenkomst toe de 24e.*

### **Doelstelling stichting Hester**

*De stichting Hester wil geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez voorkomen door financiële hulp te bieden aan Casa Amiga. Casa Amiga verleent psychische, juridische, educatieve en maatschappelijke hulp. Bovendien geven ze voorlichting en educatie aan het publiek en aan politie, justitie en andere overheidsorganisaties. In Nederland en Europa informeert stichting Hester waar mogelijk over de wantoestanden in Ciudad Juárez.*



*Het is jaren geleden dat wij samen werkten. Je had toen al een kwaliteit die mij raakte. Het brute verlies van je dochter heeft mij, uiteraard op gepaste afstand, diep geraakt. Ik bewonderde de manier waarop jij dit ondraaglijke verlies gedragen hebt. De stichting draag ik een warm hart toe, Je hebt me enkele jaren geleden nog geholpen met een moeder die met haar verdriet om haar verloren dochter geen raad wist. Wederom bewonderde ik je om jouw mooie karakter. Ik wil je bedanken voor al het werk, de inspiratie en energie die jij gegeven hebt. Dat is werkelijk heel bijzonder!*

*Ik zat in de begin periode van mijn carrière als politieagente toen ik jouw verhaal las in je boek. Ik stuurde je toen een mail om je steun te geven, en om je te laten weten dat ik het ongelooflijk moedig en sterk vond wat je deed. Ik ben de stichting altijd blijven volgen. Weet dat ik sindsdien met een andere blik op alles ben gaan kijken. Dat ik zaken anders ben gaan aanpakken. De onwetendheid was weg, jij deed de ogen open. Zodat ik nog meer gemotiveerd was en nog steeds ben om dat ene kleine steentje bij te dragen aan diegenen die het nodig hebben en het niet luidop durven te zeggen. Je was en zal altijd een rode draad zijn in de dingen die ik doe in mijn job en daarbuiten. En met dat zal Hester ook altijd blijven bestaan. Bedankt daarvoor. Het zijn mensen zoals jij die het verschil maken. Ik wens je veel geluk en rust met alles wat je nog doet.*

*We hebben jullie brieven gelezen en vaak verwonderd gestaan hoe jullie een explosie van positieve stappen hebben weten te zetten en ontwikkelen, ook ondanks de vele ingewikkelde dingen die waren op te lossen. Ook : hoe jullie vele mensen hebben weten te betrekken in een fantastische benadering en hulpverlening van al die mensen in Mexico. We hebben jullie intens bewonderd. Wat een slagvaardigheid*

En dan de reacties van de vrouwen die in Ciudad Juárez in september hun diploma ontvingen. Zij schrijven:

- *“Behalve dankbaarheid voel ik ook een grote bewondering en respect voor u, die mij een levensles heeft geleerd. (...) U bent een engel in elke betekenis van het woord. Ik ben er van overtuigd dat uw geliefde Hester blij en trots is op alles wat u voor ons, de vrouwen van Juárez, gedaan heeft. (...) Dank dat u in ons geloofde terwijl niemand dat deed, ook wij zelf niet.*
- *Ik kwam bij Casa Amiga terecht omdat ik leed aan depressies en angstgevoelens. Hier werd ik geholpen met therapie en volgde ik een cursus zelfvertrouwen. Tijdens die cursus werd ons verteld dat een heel genereuze persoon een cursus preparatoria zou betalen voor iedereen die wilde. Eerlijk gezegd was ik niet zo onder de indruk omdat ik niet eens mijn middelbare school diploma had. Maar toen vertelden ze me dat ik een examen kon doen voor dat diploma en dat ik daarna mee kon doen aan de cursus Preparatoria. En dat deed ik, mevrouw Arsène.*
- *Woorden schieten tekort om u te bedanken voor alles wat u voor mij en voor de hele groep heeft gedaan.” Zonder dat u ons kende heeft u onze dromen gerealiseerd. “Er doen zich nu nieuwe mogelijkheden voor, er gaan nieuwe deuren voor ons open naar een betere toekomst voor ons en onze families.”*
- *“Lieve mevrouw, ik ben u heel erg dankbaar want ik ben nu gelukkig met het leven omdat ik iets heb bereikt dat ik dacht nooit te kunnen bereiken: mijn studie. Terwijl u niet mijn moeder bent heeft u mij deze erfenis gegeven en vertrouwen gesteld in mij.*
- *Het was voor mij een geweldige kans. Jaren geleden kon ik het niet aan. Ik was in een doodlopend labyrint en slaagde er niet in de Preparatoria af te ronden. Ik ging bedroefd naar school en gaf steeds op, omdat ik totaal geen hulp had en om alles wat er gebeurde in mijn leven. En nu kwam er deze kans voor mij en kon ik met de andere vrouwen praten en hen en mijzelf leren kennen. Zij leefden in omstandigheden die vergelijkbaar waren met de mijne. Ik leerde dingen die ik niet wist. Bij hen vond ik steun om door te gaan en nooit op te geven, ondanks de tegenslagen. Ik ben de jongste van allemaal. Ik ben nog maar 24 😊. Ik ben gelukkig. Een paar weken geleden huilde ik van geluk omdat ik nu mijn levensverhaal schrijf. Van geluk omdat ik nu het diploma Preparatoria gehaald heb.”*



### **Doelstelling stichting Hester**

*De stichting Hester wil geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez voorkomen door financiële hulp te bieden aan Casa Amiga. Casa Amiga verleent psychische, juridische, educatieve en maatschappelijke hulp. Bovendien geven ze voorlichting en educatie aan het publiek en aan politie, justitie en andere overheidsorganisaties. In Nederland en Europa informeert stichting Hester waar mogelijk over de wantoestanden in Ciudad Juárez.*

- *Duizendmaal dank aan de leraren, de psychologe, Casa Amiga, en vooral aan de stichting Hester. Duizendmaal dank dat u mij heeft geholpen mijn droom te verwezenlijken, een droom waarvan ik dacht dat hij nooit zou uitkomen."*

Dit is maar een greep, maar het zijn veelzeggende reacties.

Arsène, jij richtte, in de donkerste periode in jullie leven, de stichting Hester op, met Roeland naast je. Door de stikdonkere nacht, door het asfalt heen, groeide een bloem, de stichting Hester, en die bloem bleef bloeien en is een blijvend monument voor Hester.



Hierna overhandigde Arsène aan haar drie kleinkinderen het boek Noodkreet uit Juárez. En zo werd deze middag een prachtige afsluiting van een toch wel héél bijzondere stichting!

Pol, de jongste van het stel, nam het woord en vertelde Arsène dat hij zo verdrietig was omdat hij Hester nooit gekend had!

- Bedankt lieve vrienden!



### ***Doelstelling stichting Hester***

*De stichting Hester wil geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez voorkomen door financiële hulp te bieden aan Casa Amiga. Casa Amiga verleent psychische, juridische, educatieve en maatschappelijke hulp. Bovendien geven ze voorlichting en educatie aan het publiek en aan politie, justitie en andere overheidsorganisaties. In Nederland en Europa informeert stichting Hester waar mogelijk over de wantoestanden in Ciudad Juárez.*